



**TILLSAMMANS TILL SIST**  
Irene Wennemo (S) och  
Amelie von Zweigbergk  
(FP), nyförlovade och  
lyckliga.



Irene ♥ Amelie

# KÄRLEK ÖVER BLOCKGRÄNSEN

Alliansregeringen mot oppositionen. Det är nära nog vattentäta skott mellan de båda blocken i svensk politik. Därför var det många som höjde på ögonbrynen när socialdemokraten Irene och folkpartisten Amelie blev ett par.

TEXT LOTTA HELLMAN OCH SVEN IRVING  
FOTO MIKAEL LUNDSTRÖM

**P**å håll ser Irene den blonde mannen och utan att riktigt se vem det är så tänker hon "vilken snygg karl". Det ska visa sig att samma tanke går genom hans

huvud just då, "en sån vacker kvinna som står därborta".

Det underbara är att de båda råkar vara gifta – med varandra.

Det djupt tragiska är att detta är deras sista dag tillsammans.

Några timmar senare dör Kenth Pettersson. Han faller ihop i Vasaparken med hjärtinfarkt och hjärtstillestånd. Generaldirektör, Handelsordförande, anti-EU-general. Det fackliga Sverige sörjer en alltför tidig bortgång, lider med hustrun Irene Wennemo, tillika partikamrat och stridbar kraft inom LO.

– Vi hade en så stark kärlek. Ingenting i vårt liv var någonsin tråkigt. Från den första dagen till den sista hade vi ett fantasiskt liv. Vi talade aldrig om vad vi kunde ha gjort, utan vi gjorde det, säger Irene Wennemo.

Hon är socialdemokrat på vänsterkanten med en bakgrund som stridbar chef på LO under Wanja Lundby-Wedin. I våras önskade sig vänsterdebattören Göran Greider att Håkan Juholt skulle ha valt henne som partiets nya ekonomisk-politiska talesman.

Fyra år efter Kenth Petterssons död ska passionen åter slå till i hennes liv. Då är det än en gång någon som betraktar henne lite på håll och tänker "detta är den vackraste jag någonsin sett". Men nu är kärleken något mer komplicerad. Omständigheter gör den svårare att direkt bekräfta. Det handlar om kärlek över partigränserna. Den som handlost faller för den djupt röda Irene är folkpartist.

” Jag bara tänkte, den här människan måste jag lära känna mer.

– Det var ju illa nog att vara vän med en statssekreterare från folkpartiet. Du vet, jag har jobbat länge på LO och hon arbetar i regeringskansliet, berättar Irene Wennemo.  
– Dessutom var hon kvinna! Jag är inte "sån". Det var som i

svenska filmen *Fyra år till* där folkpartisten säger: "Jag tror att jag är bi" och sossen svarar honom hänfullt: "Bi? Det är väl bara ni folkpartister som tror att man kan vara bi. Man vet vad man är."

Den som först blir så handlost kär är Amelie von Zweigbergk, folkpartistisk statssekreterare hos jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Precis som Irene trebarnsmamma. Skild från barnens far sedan något år.

**AMELIES OCH IRENES GEMENSAMMA** historia är rätt kort. Allt började på en arbetsresa till Kanada för ett och ett halvt år sedan.

– Det var en personkemi av guds nåde. Jag bara tänkte, den här människan måste jag lära känna mer. Och så paniken av att inse att det är den här resan som gäller, sedan är det inte givet att vi ses igen, berättar Amelie och tittar förälskat på Irene.

– Jag minns när vi skulle åka den chartrade bussen, jag klev in först, sedan kom Irene och då föddes tanken som liksom kämpat sig igenom alla tabun: Det är henne jag vill ha.

Sedan dess har de kämpat på olika sätt. Amelie har försökt att få kvinnan hon valt att älska, och Irene har hållit emot, full av inre tveksamheter.

– Det har hänt att tjejer har blivit kära i mig förut, men då har jag alltid tyckt att det har varit ganska jobbigt. Den här gången ▶



## Irene ♥ Amelie

tänkte jag att om jag låtsas att jag inte märker att hon är kär i mig, så kanske vi kan fortsätta umgås. För vi var väldigt tajta och jag var väldigt attraherad. Det var bara definitionen på kärlek som jag inte köpte.

För Irene ville ju vara med Amelie hela tiden.

– Men jag sa hela tiden till mig själv, jag blir inte kär, nej, jag är inte sån. I tonåren kan man experimentera, men sedan bestämmer man sig, berättar Irene.

– Jag testade lite när jag var ung, men det var inget för mig. Och livet med Kenth var ett tio år långt passionerat förhållande.

Irenes rädsla handlade bland annat om att människor skulle tolka det som att tidigare relationer varit fel eller mindre värda.

Amelies inställning – precis som den folkpartistiska inställningen i filmen – är att passionen består, men föremålen växlar, liksom könspektivet.

– Jag har mobbat Irene en hel del för hennes fyrkantiga förhållningssätt.

**NU ÄR DET EN ANNAN SPELFILM** som påminner om deras kärlekshistoria, om än i en annan generation. Sommarens biosuccé *Kyss mig*, som omväxlande kallats för "känslostormande", "förtrollande drama" och "storslagen och romantisk kärlekshistoria". Den speglar också det komplicerade i att drabbas av passion för det egna könet. Män som blir kära i varandra, både i det politiska livet och på film, är vanligare än kvinna möter kvinna. Hur känsligt det fortfarande är framgick tydligast när bolaget bakom filmen inte ville ha två kvinnor kyssande varandra på filmaffischen. Fortfarande är ämnet tabu.

Precis som filmen är Irene Wennemos och Amelie von Zweigbergks historia en berättelse om passion med förhinder. För Amelie var det ett plågsamt helvete att vara så kär i någon som inte vågade ge det gensvar som hon önskade. Det blev många och långa samtal till vänner och bekanta, hur länge skulle hon egentligen orka vänta?

– Flera gånger tänkte jag: nu avslutar jag. Det här håller liksom inte. Livet är för kort, nu har jag fått svart på vitt så många gånger att det inte finns något intresse och jag måste tänka på mig själv. Jag måste träffa någon annan, om inte annat så för att sluta tänka på Irre.

I dag kan Irene visa sin tacksamhet:

– Det var bra att du var envis och tålmodig. Jag skulle aldrig orkat vänta så länge.



## ” Sedan bytte vi från sms till Facebook för att inte störa barnen.

Men den gjorde faktiskt inte det, utan det blev bara värre och värre. Det var som att en fördämning bara brast, även om jag inte sa något då.

Både Irene Wennemo och Amelie von Zweigbergk är hängivna skriftlig kommunikation, företrädesvis via mobiltelefonen. Närmast att likna vid sms-missbrukare.

– När vi skilts åt efter den märkliga helgen slängde vi oss över våra telefoner och började messa, efter tredje messet erkände jag att jag hade haft lust att kyssa Amelie. Sedan bytte vi från sms till Facebook mitt i natten för att inte störa barnen.

Dagen därpå hade de bara tid att träffas en halvtimme. Då fick Amelie en rejäl kärleksförklaring och en kyss mitt på T-centralen. Men båda har starka yrkeslojaliteter och ilade tillbaka sina arbetsuppgifter. Och efter jobbet var bådas lägenheter fulla med barn, så det var inte helt lätt att få till egen tid.

Det slutade med att de träffades klockan fem på morgonen med förevändningen att gå ut med Amelies mops.

– Vi var som två stycken bostadslösa 45-åringar som kysstes hysteriskt i en trappuppgång med en hund i ett flexikoppel som sprang runt, runt, skrattar Irene som nu är glad över att ha besegrat alla inre tvivel, upphängda på seglivade traditioner och normer.

**NU NJUTER DE** av livet tillsammans, förundrade över hur de mest udda sidor bejakas av den andra.

– Grönländsk historia. Hur många kvinnor eller män i min ålder är intresserade av att diskutera grönländsk nybyggarhistoria? som Irene förklarar det.

Amelie replikerar tröstande:

– Men hur mycket du än markerade avstånd så var jag ditt val om du någon gång skulle ha en fru.

**VANDPUNKTEN KOM I VÅRAS.** Irene och Amelie umgicks allt mer intensivt. Mäniskor började öppet ställa frågan om de var ett par. Men Irene var kvar i förnekelsestadiet och upprepade sitt mantra, "nej, nej, jag tänder inte på tjejer".

Men en helg i april var de på Irenes lantställe, där finns en vacker plats som har en speciell betydelse.

– Jag har alltid tänkt att när jag älskar någon riktigt mycket, då ska jag gå dit med den personen. Den tanken fanns i mig och samtidigt, utan att koppla ihop det, ville jag visa platsen för Amelie.

– Och när vi kom dit tänkte jag bara på hur mycket jag ville kyssa Amelie. Det var jättestarkt, men jag gjorde det inte. Jag tänkte att det här är nog bara någon förflugen tanke som snart går över.



Och när det gäller sex beskriver båda det som att det blir en delvis ny upptäckt.

– Man är lite nybörjare igen. Det får man inse. Vi har lärt oss mycket. Man är väl lite mer receptiv för varandra, säger Irene.

Amelie flickar in:

– Men det handlar också om ålder. När man blir ihop med någon vid 45 år och har haft långa förhållanden dessförinnan vågar man ju prata på ett helt annat sätt än som ung. Nu är startsträckan väldigt mycket kortare.

#### Vilka reaktioner har ni mött?

IRENE: De flesta blir väldigt glada. "Tänk så härligt att någon som är så gammal kan ändra sig!" sa Amelies frisör. Ylva Johansson var entusiastisk och sa till mig "de flesta går som stenstoder genom livet och vågar aldrig känna efter".

Och Folkpartiledaren Jan Björklund har gratulerat oss båda.

AMELIE: Vi är nog ganska ovanliga. Det finns inte så många kvinnliga par i det politiska livet. Det är många killar som lever offentligt, men på tjejsidan är det färre.

I vardagslivet är många kvinnor som lever tillsammans oroliga för att negativa reaktioner ska drabba barnen: hur reagerar skolkamrater, blir barnen utsatta? Av den anledningen väljer de att vara diskreta.

AMELIE: Jag har nära äldre släktingar som inte tyckte att det här var så kul och vägrade prata om det. Man går runt, undviker ämnena. Jag talar om "vi", jag får tillbaka "du". Det är jobbigt. Framför allt om man är så sprudlande förälskad och inte vill prata om någonting annat. Men det har blivit bättre. De vänjer sig.

IRENE: Min mamma gillar verkligen Amelie så vi umgås ju med henne utan problem. Men hon sa ändå: "Du måste tänka på att när jag växte upp så var det faktiskt kriminellt." Det var i Norge då. De ändrade sin lagstiftning betydligt senare än Sverige. Det måste man ha respekt för.

AMELIE: Jag tror aldrig att äldre släktingar kommer att applådera själva idén med samkönade par. Det bästa vi kan hoppas på är acceptans över tid.

#### Hur har era exmän och barn reagerat?

IRENE: Jag fick ett väldigt roligt sms från min förste man: "Det hade jag verkligen inte väntat mig. En folkpartist..." Haha! Jag har aldrig varit ihop med någon från den kanten tidigare. Han visste väl att det var ett större steg än det här med tjejer.

AMELIE: När jag pratade med min åttaåring om att Irene och jag skulle flytta ihop frågade hon om vi skulle dela sovrum. Jag tänkte att nu ➤



Nyförlovade! Blänkande ringar med de slovenska bergen i bakgrunden.

TIDNINGEN VI NR 10 2011

## Färgstarkt sedan 1976

Världens färgstarkaste designföretag fyller 35 och vi firar med en helt unik JUBILEUMSKOLLEKTION. En kollektion i mycket begränsad upplaga som sammanfattar mitt klädskapande de senaste 35 åren. Med en skön mix av ekologisk flower-power, grafiskt à la 60-tal och dova färger i finaste siden.

Gudrun

Kofta "Rallarros" i rosa & rött 1295.-



Shoppa direkt på

[www.gudrunsjoden.com](http://www.gudrunsjoden.com)

Tel: 08 - 505 280 00

35 years

Gudrun Sjödén

### VÄLKOMMEN TILL MINA BUTIKER!

Stockholm: Regeringsg. 30 / Götg. 44 / Stora Nyg. 33 / Lagerbutik:  
Upplagsv. 1 | Göteborg: Södra Larmg. 18 | Malmö: Skomakareg. 12



## Irene ♥ Amelie

kommer en kavalkad av ilska och uppdämd vrede. "Ja", sa jag, "det ska vi göra." "Bra, då får vi plats. Du och Irene sover i ditt rum och alla barn får egna rum." Ett av mina andra barn sa: "Men snälla, säg inte att ni ska adoptera ett litet kinesiskt kärleksbarn. Det orkar jag inte med." Haha!

IRENE: Vi är helt överens. Inte en unge till. Det räcker med tre var, verkligen. Men viss tillökning blir det! Vi har planerat att Amelies mops Desirée ska få valpar.

AMELIE: När vi skildes hade min exman oroat sig för att jag skulle träffa en ny man som skulle bli en bättre pappa för våra barn. Nu skrev han till mig att det var skönt att inte bli utmanad av en annan man, att få vara en ohotad pappa.

**Hur är det politiskt, hur tacklar era respektive falanger det här?**

IRENE: Alla socialdemokrater tycker nog inte att det här är kul, men jag brukar säga att Amelie tillhör i alla fall vänstern inom folkpartiet. Haha! Det är min tröst.

AMELIE: Och jag förklarar för mina partivänner att "Irene är on the dark side of the force, men trevlig ändå". I politiken bygger man ofta negativa bilder av motståndarna. Ens egen politiska identitet är motbilden av den andres identitet.

IRENE: Det är klart, det finns ingen riktig legitimitet till att tycka att alla borgare är riktiga skurkar om man är ihop med en av regeringens statssekreterare.

AMELIE: Det är nog svårare att vara socialdemokrat och vara ihop med någon inom alliansen än tvärtom.

**Varför då?**

AMELIE: Därför att det är vi som är i maktposition. Då är det enklare att släppa in.

IRENE: Men det är också en personfråga. Jag är ändå huvudsekreterare i en utredning som den borgerliga regeringen tillsatt. Jag är hyggligt accepterad.

**RINGAR BYTTES PÅ** Amelies födelsedag den 29 maj, under en vandring i de slovenska bergen tillsammans med de två yngsta döttrarna. Familjer och vänner har informerats. Tillkännagivandet har skett. Inte i någon tidningsannons, utan på Facebook. Symbolbilden där, som åtminstone tolkades rätt av de närmaste vännerna, var en flaska champagne tillsammans

**FOLKPARTISTEN**  
Amelie von Zweigbergk, född 1966, är sedan oktober 2010 statssekreterare i Utbildningsdepartementet.



**SOCIALDEMOKRATEN**  
Irene Wennemo, född 1966, är sedan augusti 2010 huvudsekreterare i den av regeringen tillsatta utredningen om de sociala försäkringarna.

” Vi är helt överens.  
Inte en unge till.  
Det räcker med tre var.

med en flaska Cola Zero. Irene stod för champagnen, helnykteristen Amelie för colan.

De senaste månaderna har de två ägnat åt ett gemensamt skrivande. Ett romanprojekt som förenar intresset för politik och historia med humor och satir. De iakttar elakt delar av det politiska etablissemanget, inte minst på Gotland där Amelie har en del av sina rötter och som ju även är ett gammalt sommarfäste för socialdemokratins toppar.

Blir boken en framgång satsar paret på att fortsätta betrakta livet och politiken även i skrivande form.

För några veckor sedan gick flyttlassen från två håll. Nu bildas det gemensamma hemmet.

– Det goda livet börjar nu, säger Irene. Tänk att vi har flyttat ihop. Vilken inflyttningsfest vi ska ha!

På festen finns förutsättningar för politiskt mingel över blockgränserna.

Kontaktytor som de är överens om är alldeles för få i det politiska vardagslivet.

– Politik handlar i så hög grad om polarisering och konfrontation. De som försöker ha kontakt med motståndarna riskerar alltid att bli misstrodda av sina egna, säger Irene.

Ändå är informella kontakter nödvändiga för att nå långsiktiga resultat. Det är båda överens om.

När vi träffar paret Wennemo/von Zweigbergk står det några stearinljus i bakgrunden. Kan vara fina att tända för att få en bra bild. Men inte, där tycker Irene att det går en gullighetsgräns.

– Det får inte vara för puttinuttigt. Jag har ändå jobbat på LO.

I bokhyllan står bilden på Kenth. Passionen har än en gång återvänt i Irenes liv och nu hoppas hon få leva länge med Amelie.

– Jag vill tro att vi har halva livet kvar tillsammans. När man var 20 kunde man ju inte lova evig trohet. För mig var det helt otänkbart att göra det. Men nu är det annorlunda. Vi vet mycket mer om vad som faktiskt är viktigt i en relation. ♦

**LOTTA HELLMAN OCH SVEN IRVING** är journalister och tv-producenter som senast skrev om paret Jan Guillou/Ann-Marie Skarp i Vi nr 8. Deras dokumentärfilm om författaren och förläggaren visas i Sveriges Television den 14 oktober. Under planering är även en dokumentär om paret Irene Wennemo/Amelie von Zweigbergk.